

1. Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ

Μέσο: ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Ημ. Έκδοσης: . . .20/01/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/01/2019

Σελίδα: 22



ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΛΗΨΗ



ΤΟΥ
ΜΑΞΙΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ*

Η Ελλάδα να ξαναγίνει κανονική χώρα

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ τελευταία χρόνια βιώνουμε την οξύνση μιας γενικευμένης ανομίας, η οποία έχει καταρρακώσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Η πραγματικότητα αυτή είναι αποτέλεσμα παρωχημένων αντιλήψεων, από τις οποίες δεν μπορούν να λυτρωθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο πυρήνας αυτής της πολιτικής, που δεν αντιμετωπίζει την ασφάλεια ως προϋπόθεση ελευθερίας, αλλά, αντιθέτως, επιτρέπει, αν δεν υποθάλπει, εστίες ανομίας στο όνομα του πολιτικού ακτιβισμού, διατηρήθηκε ανέπαφος έως και σήμερα, παρά τις αλλαγές προσώπων στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ του αρμόδιου υπουργείου, επιχειρώντας να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις για την έξαρση της εγκληματικότητας, οχυρώνονται πίσω από τις επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να μας πείσουν ότι όλα βαίνουν καλώς. Την πραγματικότητα, ωστόσο, τη γνωρίζουν καλύτερα οι απλοί πολίτες, που τη ζουν στο πετσί τους. Τεράστιες οικιστικές περιοχές της πρωτεύουσας -και όχι μόνο- μόλις σουρουπώσει, ή και την ημέρα, είναι απαγορευτικές για τους πεζούς. Το έγκλημα, μεγάλο και «μικρό», έχει κτυπήσει «κόκκινο», συχνά από κακοποιούς που έχουν αφαιρεθεί ελεύθεροι από τις φυλακές. Πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν γίνει άντρα συμμοριών διακίνησης ναρ-

κωτικών και άλλων τραπευμάτων που τρομοκρατούν διδάσκοντες και φοιτητές. Περιθωριακές ομάδες κάνουν επιθέσεις κάθε τρεις και λίγο σε διάφορους στόχους, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα. Πρόσφατα είδαμε δε και την απειλητική επανεμφάνιση της τρομοκρατίας, που πιστέψαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω μας. Όλα τα παραπάνω όμως δεν είναι φαινόμενα που ξεπήδησαν από μόνα τους, σαν τα μανιτάρια, ούτε οφείλονται, όπως θέλουν να μας πείσουν κάποιοι, στην οικονομική κρίση. Είναι αποτελέσματα συγκεκριμένων αποφάσεων και παραλείψεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

ΑΝΑΦΕΡΩ μερικά παραδείγματα. Καταρχάς, τον εκτρωματικό νόμο Παρασκευόπουλου, που έδωσε το ελεύθερο σε κατάδικους βαριών αδικημάτων να βγαίνουν από τις φυλακές σε χρόνο-ρεκόρ. Αυτό είχε συνέπεια να αποθρασύνει τους κακοποιούς και να υπονομεύσει το ηθικό των αστυνομικών.

ΕΠΕΙΤΑ, η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ', δηλαδή ψήφιστης ασφαλείας, που οδήγησε στην άνεση των κακοποιών με τα κινητά τους εντός των άλλων φυλακών να καθοδηγούν εγκληματικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι κρατούμενοι για τρομοκρατία απολαμβάνουν, για τον ίδιο λόγο, τα ωφελήματα που προβλέπει ο νόμος, κι έτσι ο αρχιδολοφόνος της «17 Νοέμβρη» βρίσκεται πλέον σε αγροτικές φυλακές, παίρνει άδεια με οδοιπορικά και κάνει τσάρκες στους δρόμους όπου

1. Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ

Μέσο: ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 20/01/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 20/01/2019

Σελίδα: 23



είχε αφαιρέσει τη ζωή των θυμάτων του. Μαζί του, ως «τιμητική» συνοδεία, μέλη του «Ρουβίκωνα», της «συλλογικότητας», κατά τον ορισμό του κ. Τόσκα, που φαίνεται να απολαμβάνει τη στοργή του ΣΥΡΙΖΑ. Για τέσσερα χρόνια έχουμε μια οργάνωση που χτυπά κατά το δοκούν ακόμη και τους λεγόμενους «καλύτερα φυλασσομένους χώρους», όπως οι ξένες πρεσβείες. Κι ενώ αμαυρώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως ευνομούμενου κράτους, τα «παιδιά» συνεχίζουν απτότητα το έργο τους.

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ, τα Εξάρχεια έχουν καταστεί περιοχή εκτός της κρατικής δικαιο

δοσίας, ενώ στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας συντελείται κάθε είδους παρανομία. Διαβάζουμε συνεχώς επιστολές απόγνωσης των κατοίκων, που ζουν ως όμηροι στα σπίτια και τις γειτονιές τους, για ληστείες, εμπόριο ναρκωτικών, μαχαιρώματα, συμμορίες. Η κυβέρνηση όμως αγρόν ηγόραζε... Αδιαφορεί εξοργιστικά στις εκκλήσεις.

ΤΟ ΙΔΙΟ κάνει και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπου, με προστατευτική ομπρέλα τον νόμο Γαβρόγλου για το άσυλο, έχουν βρει στέγη κάθε είδους παραβατικά στοιχεία. Τα θλιβερά γεγονότα απανωτά, με πλέον πρόσφατο αυτό της ΑΣΟΕΕ, όπου οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. δέχτηκαν οργανωμένη επίθεση από ομάδα «μπακαλάκων», οι οποίοι βρήκαν και πάλι καταφύγιο εντός του πανεπιστημίου.

ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει πλέον ότι αυτή η κυβέρνηση μπορούσε ή ήθελε να «στρίψει το τιμόνι». Ο,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Η Ελλάδα όμως πρέπει να ξαναγίνει μια κανονική χώρα, όπου σε κάθε γωνιά της όλοι οι πολίτες θα ζουν με ασφάλεια. Αυτό θα είναι το έργο της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ελπίζουμε σύντομα να γίνει πραγματικότητα.

Διαβάζουμε συνεχώς επιστολές απόγνωσης κατοίκων, που ζουν ως όμηροι στα σπίτια και τις γειτονιές τους, για ληστείες, εμπόριο ναρκωτικών, μαχαιρώματα, συμμορίες. Η κυβέρνηση όμως αγρόν ηγόραζε. Αδιαφορεί εξοργιστικά στις εκκλήσεις

* Βουλευτής Λαρίσης, Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας